

Mededelingen zondag 6 oktober 2024, jaargang 21 nr. 31

(Facebookpagina: 'Kerken in Nijeveen en omgeving')

(www.gereformeerdekerknijeveen.nl)

Goedemorgen

De tekst "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad" uit Psalm 119:105 is een prachtige en belangrijke Bijbeltekst. Adrie en ik kregen deze tekst als trouwtekst mee. In dit vers richt de psalmist zijn aandacht op de manier waarop wij ons een weg banen door deze wereld. Hij concentreert zich op de twee belangrijkste onderdelen van ons vermogen om vooruit te komen: de voeten waarmee we lopen en het pad waarop wij gaan. Het laat ons zien hoe belangrijk Gods woord is in ons leven. In de Bijbel verwijst het "Woord van God" naar de manier waarop God Zich aan de mensen bekendmaakt. In de tijd van de psalmen betekende dit vooral de wetten van God, zoals die in de Torah (eerste vijf boeken van de Bijbel). Maar we kunnen het breder zien: de hele Bijbel is Gods boodschap aan ons. Door de Bijbel leren we wie God is en wat Zijn plan voor de wereld en voor ons is. Het Woord van God geeft ons als het ware licht, zodat we kunnen begrijpen hoe we moeten leven en wat Gods wil is. In de tijd van de Bijbel hadden mensen geen elektriciteit zoals wij nu hebben. Ze gebruikten olielampen om hun weg te verlichten in het donker. Deze lampen waren klein en gaven genoeg licht om de volgende stappen te zien, maar niet om de hele weg te verlichten. Als je in het donker liep, moest je een lamp bij je houden om veilig vooruit te kunnen gaan, anders kon je struikelen of de weg kwijtraken. Deze olielampen waren vaak gemaakt van klei en brandden op olijfolie. Ze waren essentieel voor het dagelijks leven, vooral 's nachts of als mensen door donkere straten moesten lopen. Het beeld van een lamp voor je voet en licht op je pad was dus heel praktisch voor de mensen in die tijd. Net zoals mensen toen een olielamp nodig hadden om in het donker te kunnen lopen, zo hebben wij Gods woord nodig om de juiste weg te vinden in ons leven. De Bijbel is als een lamp die ons de goede richting wijst. "Een lamp voor mijn voet" betekent dat Gods woord ons helpt in de kleine stappen die we elke dag nemen. We hoeven niet alles in ons leven te begrijpen of vooruit te kunnen zien, maar we kunnen vertrouwen op het licht dat God ons geeft om de volgende stap te zetten. God wil ons helpen bij onze dagelijkse keuzes. "Een licht op mijn pad" betekent dat Gods woord ons ook het grotere plaatje laat zien: hoe we kunnen leven naar Zijn wil en uiteindelijk bij Hem kunnen zijn. Het helpt ons te begrijpen waar ons leven naartoe gaat en wat Gods plan voor ons is. Deze tekst laat zien dat God niet ver weg is, maar dichtbij komt om ons te leiden. In de Bijbel wordt Jezus zelf ook het "Licht van de wereld" genoemd (Johannes 8:12). Dit betekent dat Hij ons leven verlicht en ons helpt om Gods wil te doen. De lamp en het licht wijzen naar Gods trouw: hij laat ons nooit in de steek en biedt altijd leiding. Het "licht" en de "lamp" betekenen ook dat de Bijbel ons helpt om onderscheid tussen goede en slechte keuzes te maken. De wereld kan soms verwarrend zijn, met veel verschillende ideeën over wat juist is. Maar de Bijbel geeft duidelijke richtlijnen over wat goed en slecht is. De Bijbel wijst niet alleen op hoe we nu moeten leven, maar ook op wat er in de toekomst zal gebeuren. Het Woord van God geeft ons inzicht in Zijn plannen voor de wereld en het einddoel van de schepping. Uiteindelijk zal Gods Koninkrijk volledig komen en er zal geen duisternis meer zijn, zoals we lezen in Openbaring 22:5. "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad", een oriëntatiepunt voor u, jou en mij in het donker. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden en een goede dienst toegewenst.

Zondag 6 oktober 2024

Kerkgebouw : Hervormde Kerk Nijeveen
Voorganger : Ds J. Prosman

Ouderling van dienst : mevr. Gea Veeloo
Organist : Marjo Withaar
Collecte : 1. Werelddiaconaat; 2. KRM (kerkbeheer)
Koster : Anneke en Teun Bos

Kerkgebouw : **Hervormde Kerk Kolderveen - – Dinxterveen**
Voorganger : Ds M. van Hal
Ouderling van dienst :
Organist : mevr. A. Westenbrink
Collecte : 1. Kerk en Israël; 2. Kerkbeheer
Koster : Fam. P. Oppewal
Oppasdienst **6 oktober** : Dienst in HV kerk
Oppasdienst **13 oktober** : Rigdje Karssen
(E-meeting)
Oppasdienst **20 oktober** : Dienst in HV kerk
Kinderkerk : er is vandaag geen kinderkerk.

Pastoraat

Bloemen van de Hervormde Kerk Nijeveen

De bloemen van de Hervormde Gemeente Nijeveen zijn vandaag bestemd voor dhr. Jan Meer, Dorpsstraat 2.

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de kerkenraadskamer.

Contactpersoon pastoraat Hervormde Kerk

Contactpersoon pastoraat: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel.06 -11070647.

Contactpersoon pastoraat Gereformeerde Kerk

Contactpersoon pastoraat: Mw. Sita Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 06-10778946
e-mail: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen Hervormde Kerk

Pastorale dingen: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel 06 11070647

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Gea Veeloo, email: scribahervormdnijeveen@gmail.com, tel.: 06 24988327

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Anneke Bos (koster), Dorpsstraat 58, tel 0522 475783, email: bos852@kpnmail.nl

Aanspreekpersonen Gereformeerde Kerk

Pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl

Bestuurszaken kerkenraad etc.: Anje Lalkens, email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl.
Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Bert Winters Jzn, email: preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl telefoonnummer: 06 21 96 21 47.

Inzameling voor de Voedselbank

‘Oog voor voedsel, hart voor mensen’

Wij willen, als kerken in Nijeveen en Kolderveen, graag een steentje bijdragen aan de voedselbank en hebben uw hulp nodig. Heeft u producten in huis die u kunt missen, zoals houdbare etenswaren? Lever ze in en help gezinnen die het moeilijk hebben. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil.

Hoe kunt u helpen?

Er staan in de drie kerken van Kolderveen en Nijeveen bakken voor de Voedselbank Meppel.

U wordt van harte uitgenodigd levensmiddelen te verzamelen en in de kratten te deponeren.

Alles wat houdbaar is, mag u meenemen. Elke bijdrage telt! Deze producten zijn extra welkom:

afwasmiddel, tandpasta, koekjes, koffiemelk en kippensoep.

U kunt de producten inleveren in de bakken in de drie kerken. Ook kunt u de producten contactloos inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Bij de voordeur staat een grijze bak met deksel, die regelmatig wordt geleegd. Een donatie helpt ook. Als u een donatie wilt overmaken, kan dat op rekeningnummer: NL55RABO0101056672, Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe. Alvast hartelijk dank.

Liederen in de Hervormde Kerk Nijeveen

Voor de dienst :

Tijdens de dienst : Uw woord is een lamp voor mij voet en een licht op mijn pad (Psalm 119: 105, NBG'51); lied: NLB 195; loflied: NLB 725; NLB Psalm 8a: 1, 2 en 3; NLB Psalm 8a: 4, 5 en 6; NLB Psalm 103: 1, 2 en 5; NLB 418: 1 en 2

Mededelingen zondag 6 oktober 2024 jaargang 21 nr. 31



Adres Hervormde Kerk: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen
Adres Hervormde Kerk Kolderveen- Dinxterveen: Kolderveen 47, 7948 NH Nijeveen
Adres Gereformeerde Kerk : Dorpsstraat 7, 7948 BL Nijeveen
Websiteadres Hervormde Kerk: www.hervormdegemeentenijeveen.nl
Websiteadres Gereformeerde Kerk : www.gereformeerdekerknijeveen.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141